

Zondag 19 maart 2023

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Carla Benjamins
Organist : Johan Gootjes
Collectedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Lied 122: 1, 2 Lied 547: 1, 2, 3 Lied: 171 Lied 858: 1, 2 Lied 816: 1, 2, 4 Lied: 91a
Lied 909: 1, 2
Lezingen : Lezing: 1 Samuel 16: 1 – 13 Lezing: Johannes 9: 1 – 17

Bij de dienst

Het is zondag de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag noemen wij 'zondag Laetare', 'Verheugt u'. Het Paasfeest gloort al aan de horizon. De lezing van de blinde man uit Johannes 9 staat centraal. Daarnaast kijken we naar de schaapsherder David, die tot koning gezalfd wordt. Een vreemde situatie, want koning Saul was nog in leven. Marian Siebrecht is betrokken geweest bij de voorbereiding van de dienst. Een van de lijnen die door de overdenking loopt is: Hoe wij naar de wereld kijken, bepaalt voor een deel hoe die wereld eruitziet. Vanuit welk gezichtspunt kijken wij naar de wereld en naar ons leven? Kijken wij naar de buitenkant of laten wij ons inspireren door God die naar ons hart kijkt? Ds. Jantina de Ruiter

Collectedoel diaconie



Het is de vierde week dat we collecteren voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen is een organisatie die hulp biedt in 30 landen en gebieden wereldwijd. Zij verlenen nodige medische zorg, psychologische begeleiding en voldoen aan de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en onderdak in noodsituaties en conflictgebieden.

Wij ontkomen niet aan de indrukwekkende beelden die via de televisie onze huiskamers binnenkomen. De aardbevingen in Turkije en Syrië, de oorlog in Oekraïne en aan vluchtelingen in verschillende landen. Zelfs in Nederland hebben zij de helpende handen uitgestoken tijdens de crisis in Ter Apel vorig jaar.

Na het lenigen van de eerste nood is het nodig verdere zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën zoals nu in Syrië cholera, psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: artsenzondergrenzen.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Liturgische Schikking
4^e Zondag veertigdagentijd 2023.



Johannes 9-30: "Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft."

De schikking heeft de vorm van een oog.

De mediatieve tekst hierbij luidt:

Oculi: Open ogen

Zien, kijken, gezien worden

Wie ben jij Geworden?

Lieve mensen,

Het is alweer bijna Pasen en we willen onze traditie voortzetten met het paasontbijt.
Op eerste Paasdag om 9.00 uur staat er weer een heerlijk ontbijt klaar.
Er zijn ook weer croissants, gesponsord door de Spar.
Er ligt vanaf nu een intekenlijst klaar bij de uitgang van de Ark.



Laten we er een gezellig en mooi begin van Pasen van maken.
Groetjes van de diaconie

LIEF EN LEED

Op zondag 26 februari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Lieve mensen,

De volgende sobere maaltijd is op witte donderdag 6 april om 17.30 u.
Dus niet op woensdag.
Er is aansluitend het avondmaal.

De lijst ligt bij de uitgang van de Ark om u in te schrijven.
Wij hopen op een volle Ark,

Groetjes van de diaconie.

Ingezonden Gebed

Gebed

Eeuwige God,
U hebt ons uw liefde laten zien,
wij danken U daarvoor.

U toont uw liefde aan ieder van ons.
Wij putten uit de bron,
wij raken er vol van,
liefde stroomt over.

Wij geven uw liefde door,
aan een ieder die op uw liefde wacht.
Wij danken U.
Amen

Ingezonden tekst

Inspiratietekst - Johannes 9:1-13 & 26-29

De genezing van een blindgeborene is de korte samenvatting van dit verhaal. Maar rond deze genezing ontvouwt zich een gesprek met stevige theologische vragen en stellingnames ten opzichte van Jezus. De beste handreiking om het verhaal goed te kunnen begrijpen is misschien nog wel het antwoord van Jezus aan de leerlingen: door wat hier gebeurt moet Gods werk zichtbaar worden. De genezing van de blinde man is dus niet zomaar een handeling, maar heeft direct te maken met God zelf. Het is precies wat de blinde man een poos later tegen de farizeeën zegt: 'Als die man niet van God kwam, had Hij dit toch niet kunnen doen?'. In ons handelen kan iets meeklinken namens wie we het doen. Wanneer we iets doen uit liefde voor de ander, is dat misschien wel omdat we zelf op weg zijn gebracht door de liefde die we van God zelf hebben ervaren. Zo wordt achter onze gaven de Gever zichtbaar.

Ingezonden gedicht

Hij wil ons als zijn bondgenoten

Zien is aandacht
voor alles wat we meemaken.
Het is dieper ingaan
op wat er in deze wereld gebeurt.
Zien is je bewust worden
van de noden van de mensen.
Het is ook zien dat onze maatschappij
armoede voortbrengt en in stand houdt.
Bewustwording is met velen
hardop meedenken
om de echte oorzaken van onrecht en miserie
in de wereld te ontmaskeren.

Uit Medemens 2. Kerk in Actie 2011

AGENDA:

Woensdag 22 maart	Geloven Samen	13.30 uur
Dinsdag 28 maart	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
Donderdag 30 maart	Bespreking Paasontbijt	10.00 uur
Zondag 2 april	Vesper m.m.w. Nieuwe West-Friese Cantorij Johan Gootjes en ds. Chris Mataheru	16.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

De zeven kruiswoorden

Voor de lijdensstijd is veel, vooral koormuziek, geschreven. Veel componisten hebben zich laten inspireren door het lijdensverhaal en hebben daar prachtige muziek op gemaakt zoals Bach, Händel, Telemann en vele anderen. Charles Gounod en César Franck hebben het anders aangepakt. Zij hebben niet het lijdensverhaal als uitgangspunt gekozen maar slechts de woorden die Jezus heeft gesproken aan het kruis. Het is hen daarbij niet gegaan om het verklanken van een dramatische gebeurtenis. Zij hebben gezocht naar geestelijke verdieping die achter de kruiswoorden gevonden kan worden en waar de mensheid geestelijk rijker van kan worden.

Op zondagmiddag 2 april klinken deze kruiswoorden bij een vesper in de kerk van Oostwoud.

VESPER IN DE KERK VAN OOSTWOUD
ZONDAG 2 APRIL 2023 AANVANG 16.30 UUR



Nieuwe West-Friese Cantorij
o.l.v. Tineke Broers

Johan Gootjes (piano)

ds. Chris Mataheru (voorganger)

(Collecte bij de uitgang)

Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Informatie volgende dienst op 26 maart:

Voorganger : Ina Broekhuizen-Slot uit Wognum
Voorlezer : Ciska Groeneveld
Pianist : Johan de Vries

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

